

Henk&Henk-treffen 2019

Van 11 t/m 19 mei gaat een groep MZ-leden naar de geboortegrond van de MZ: het gebied rond Zschopau in voormalig Oost-Duitsland.

Via Rotenburg a/d Fulda en Meyersgrund naar Amtsberg waar wij 3 dagen blijven en dan weer via Meyersgrund en Rotenburg a/d Fulda terug naar Nederland. Kamperen, natuurlijk. Waar mogelijk ook met kampvuur.

De routes gaan lekker binnendoor over kleine weggetjes. In de buurt van Amtsberg zijn verschillende musea waar wij ons goed kunnen vermaken.

Wij hebben het al eerder meegemaakt: mensen zwaaien als wij voorbijkomen met het voor hun zo herkenbaar geluid en gratis koffie hebben we ook al eens gehad.

Ga jij ook mee?

Aanmelden voor het treffen kan bij:

Marcus Boerdijk, Vught

mboerdijk@gmail.com

06-13276812